

1 Hører, verdens øer, hører!
Op og hører, alle mand,
Som fornuft og mæle fører,
Hører, alle jordens land!
Men om ingen hører vil,
Våg, min sjæl, da og hør til,
Hvad din Jesus her vil tale,
For al verden at husvale.

2 Du, min Jesus, du er blevet
Min og alles frelsermand,
Og blot af din nåde drevet
For vor usle syndestand
Til vort kød at tage på,
Dødens dom at undergå
For al verdens folk og synder;
Deraf al vor trøst begynder.

3 Gud, din Fader, som dig sendte,
Og vor frelse tænkte på,
Han dit store navn og kendte,
Før i moders liv du lå;
Jesus er dit søde navn,
Min og alles trøst og gavn,
Thi du hver med frelse møder,
Hedninger såvel som jøder.

4 For dit embede at føre
Har du Åndens kraftig' sværd
Skarpt og slebet for at røre
Hjertet, som forhærdet er,
Og med magt at trænge ind
I den stoltes sjæl og sind,
Så til dig han sig omvender
Og sin egen ringhed kender.

5 Stolte jøder og tyranner
Dig slet ikke skade kan,
Du har rejst din kirkes banner
Under skyggen af Guds hånd;
Du er i hans kogger sat,
Og som pilen spids og glat
Kan du og til jorden fælde
Hver, som trodse tør din vælde.

6 Men om end din store nåde
Og din trussel ej formår
alle mand fra synd at råde,
Men som mange trodsig går
Henad dødens brede vej

Og din nåde agter ej:
Så må de til helved' vanke,
Da dit ord kan dem ej sanke.

7 Gud han ser dog med sit øje,
Dømmer på din omhu bedst,
Dit arbejde, flid og møje,
Og hvor herlig at du est,
At du ordets lys fik tændt
Og hos hedninger blev kendt,
Så man helt til jordens under
Herrens salighed nu kender.

8 Gode Jesus, kom at røre
Mig ved din den gode Ånd!
Åben mit tunghørigt øre,
Tag mit hjerte i din hånd!
Følg mig, før mig, hvor jeg går,
At i lydighed jeg står
Til din vilie at gøre,
Og dit ord med fryd at høre!

9 Under dine hænders skygge
Og udi din kirkes bo
Lad mig altid hos dig bygge!
Styrk mig, hold mig i din tro,
Hug hver syndig tanke ned,
Som til synd og sikkerhed
Vil med ondskab mig forlede,
Hug den af, det vil jeg bede!

10 Du al verdens lyst og glæde,
Du al jordens salighed,
Bliv dog hos mig, bliv tilstede,
Og min sjæl for dig bered;
Helst i dødens sidste stund
Rør mit hjerte, ånd og mund,
Styrk min tro, lad mit elende
Sluttes med en salig ende!

Kingo. Efter Norske Synodes Psalmebog.
Revideret 2022 MNS

<https://hymnary.org/hymn/PSNE1890/301>