

1 Af højheden oprunden er
En morgenstjerne klar og skær
Af sandhed og af nåde:
Du Isaj Rod og Davids søn
Min konning og min brudgom skøn,
Mig fryder overmåde!
Liflig, venlig,
Høj og herlig
Mild og kærlig
Rig på gaver,
Lys og liv i dig jeg haver.

2 Du lille Barn, livsaligt skøn,
Gud Faders og Marias Søn,
O du højbarne konning!
Du lilje i mit hjerterum,
Dit hellig' evangelium
Er sødt som mælk og honning.
Kære Herre!
Hosianna!
Himmel-åanna
Dig til ære
Glad i Ånden vil jeg være.

3 Du ædelsten og perle god,
Skin dybt udi mit hjertes rod
Med kærlighedens flamme!
Og til min glæde mig forlen,
Jeg være må en frugtbar gren
På dig, du livets stamme!
Kriste, dig ske
Pris og ære
Brudgom kære,
At du ville
Mig fra synd og sorrig skille!

4 Min sjæl i Gud da fryder sig,
Når du til mig ser mildelig
Med dig miskundhedens øje.
O Jesu Krist, min frelser god,
Dit Ord, din ånd, dit kød og blod
Mig salighed tilføje!
Favn mig venlig!
Dine arme
Mig opvarme
Med din nåde!
Lad dit ord alene råde.

5 O Herre Gud og Fader blid,
Du i din Søn fra evig tid
Så inderlig mig elskte;
Med ham du har trolovet mig,
Jeg er hans brud evindeligt,
Han mig til livet frelste.
Eia! Eia!
Han det giver,
At jeg bliver
I stor glæde
hos dig i dit æressæde!

6 Frisk op, og syng en brudesang!
Lad strengeleg og harpeklang
Sig nu med jubel høre!

At jeg med dig, o Jesu kær,
Min brudgom, glemmer al Besvær
Og kan mig lystig gøre.
Synger, springer,
Jubilerer,
Triumferer,
Herren priser,
Som slig ære os beviser!

7 Så hjerteglad er jeg da nu,
Mit et og alt er Jesus, du,
Begyndelse og ende!
Du fører mig med lov og pris
Til himmerig, til paradys,
Fra jammer og elende.
Amen, Amen.
Kom o milde
Jesus lille!
Tøv ej længe,
Lyst til dig min sjæl mon trænge!

Philip Nicolai, Sthen. Fra Norske
Synodes Psalmebog. Let revideret